

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Schaaf je verlangens bij

“Wanneer je in een bepaald verlangen staat in het leven, betekent dat dat je met iets bezig bent wat je aan het veroveren bent. Want een verlangen draagt altijd een kiem in zich om verder te gaan.

Dus ieder verlangen draagt in zich zo iets als: ‘dat wil ik bereiken.’ En dat iets kan altijd prachtiger zijn en altijd mooier. Je moet dus ook schaven aan je verlangens.

Wanneer je je verlangen bijschaaft, wanneer je dus oprecht bent in dat verlangen, zal je meer en meer van jezelf beginnen te begrijpen, want in dat verlangen is er altijd iets nieuws - een verlangen is nooit het oude, het is altijd een verlangen naar meer, naar verder, naar mooier, naar beter... Dus er zit altijd een element van verandering in. Vandaar dat het verlangen zo belangrijk is.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 18: ‘De vernieuwing’) © Mayil.com